



Europa investeert in zijn platteland

Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl
www.nicolaaskerkoldenzijl.nl

Tekst: Koos Dijksterhuis
Vormgeving: Leo de Vree
Drukwerk: Drukkerij Sikkema, Warffum



“Op de grens
van
wad en water”

Wandelroute
Nicolaaskerk – Oldenzijl
Menkemaborg – Uithuizen
Zandweer

Stichting
Nicolaaskerk
Oldenzijl



De wandeling start bij de Nicolaaskerk van Oldenzijl, gebouwd in de dertiende eeuw, één van de weinige romaanse kerken die de provincie nog rijk is. De kerk stamt uit een tijd waarin veel gelovigen als pelgrim op weg gingen naar o.a. Santiago del Compostella in Spanje. De tijd van de kruistochten (omstreeks 1000) lag nog niet zo lang achter hen. Een bezoek aan de kerk die (bijna) altijd open is, mag niet ontbreken!



U loopt eerst een klein stukje in oostelijke richting en gaat dan linksaf 't Baalkjepad op. U betreedt een landschap dat in grote lijnen niet anders is dan toen de kerk gebouwd werd. Net voorbij een boerderij genaamd Iturea, een bijbelse verwijzing naar een oversteek bij de Jordaan, komt u bij een zeer karakteristiek bruggetje over de Meedstermaar. In

Groningen wordt zo'n brug een balkje genoemd. Onder aan de brug links en dan vlot weer rechts komt u via de Moeshornweg op de Menkemaweg. waar u ook de Menkemaborg vindt.



Deze borg, waarvan de bouwgeschiedenis net zo ver terugreikt als de bouw van de kerk van Oldenzijl, is nog in perfecte staat en is een bezoek meer dan waard. Dat geldt zeker ook voor de prachtig aangelegde Franse tuin.

U vervolgt uw weg via de westelijke laan langs de gracht. Het oosten en westen zijn in Groningen altijd gemakkelijk te vinden, alle kerken zijn namelijk oost-west gebouwd met de toren in het westen. Het pad komt uit op de Heerdweg. Deze weg volgt u naar het zuiden.



Zo komt u weer bij de Meedstermaar, een oude wadpriel, nog een herinnering aan het wad van vroeger. U nadert nu Zandeweer door weer een balkje over te steken. De naam Zandeweer is ontstaan, zo wordt wel beweerd, doordat twee verwarde wandelaars meenden 't Zandt, een andere plaats in Groningen, te herkennen en vervolgens riepen 'Daar heb je 't Zandt alweer'. De Dorpsstraat en de kerk zijn terecht beschermd dorpsgezicht, je proeft er nog de sfeer van oude tijden.

De wandeling voert verder door Zandeweer langs de molen en komt vervolgens uit in Zevenhuizen. Het is niet moeilijk te raden hoe die plaats aan zijn naam gekomen is! Eppenuizen is een gaaf gebleven wierde, deels kwelderwal, in de voormalige delta van de Fivel die in Westeremden (het meest westelijk gelegen deel van de Eems, denk ook aan Emden) haar belangrijkste haven had. Via een verstopt weggetje zijn kerk en wierde te bezichtigen.



Als u de kaart goed volgt, komt u bij een betonweg met de naam Zuiderweg. Dit doet vermoeden dat er ook een Noorderweg is en dat klopt, die ligt even verderop. Het zijn van west naar oost lopende wegen in een voormalig kweldergebied die gebruikt werden door dorpsbewoners maar zeker ook door priesters en monniken omdat ze eigenlijk van kerk naar kerk liepen. Aan het eind van de Zuiderweg komt u op de Oldenzijlsterweg en dat brengt u terug bij het begin van de wandeling, de kerk van Oldenzijl.